

**Zondag 13 april** gaat ds. De Goei-Jansma uit Amersfoort bij ons voor. Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding en Daniëlle en Martijn zorgen voor de kinderen bij de oppas en vertelkring. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

**Vrijdag 18 april** vieren we goede vrijdag en gaat ds. Van den Hout uit Woudrichem bij ons voor. Tijdens deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Marinus zorgt deze avond voor de muzikale begeleiding. De dienst begint om 19.00uur.

**Zondag 20 april** vieren we Pasen. Tijdens deze dienst gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor. Jeline zorgt voor de muzikale begeleiding en Lianne en Folkert zorgen voor de kinderen bij de oppas en vertelkring. Ook zal het koor Chadasj uit Beesd hun medewerking verlenen. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte bestemd voor de Dovenschool in Sri Lanka.

**Zondag 27 april** gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor. Jeline zorgt voor de muzikale begeleiding en Marije en Daniël zorgen voor de kinderen bij de oppas en vertelkring. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

### **Omzien naar elkaar**

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in contact.

### **Collecten en giften**

Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

### **Bloemengroet**

Op zondag 23 maart mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar Mark Valkenburg. De week erna op 30 maart mochten we 2 bossen bloemen verdelen. Een bos bloemen mocht naar Tiny den Boestert en de andere bos bloemen mocht naar Jelte Veenhoven.

## **In memoriam**

Op 12 maart 2025 is Maria Berdina Bambacht – den Otter overleden. Riet is 90 jaar geworden.

Ze is geboren en getogen in de boerderijwoning aan de Slotstraat in Opijnen als jongste van drie kinderen. Ze kreeg verkering met Jan Bambacht en op 1 augustus 1957 trouwden ze. Ze gingen wonen in een huisje op de 'Burt' in Opijnen bij de steenovenfabriek. Ze zijn altijd in Opijnen blijven wonen. Kinderen zijn er helaas niet gekomen. Neven en nichten waren altijd welkom en dan kregen ze snoep en konden ze aan tafel tekenen en kleuren. En ook de kinderen uit de buurt mochten langs komen voor een snoepje. Zo kreeg ze de naam 'oma spekkie' en dat vond ze prachtig. Ze had diverse 'poetshuizen' en hard werken kon ze. Het koperpoetsen in de kerk deed ze tot op hoge leeftijd. En lekker eten koken deed ze graag.

Voor zijn pensioen kreeg Jan een herseninfarct waardoor hij deels verlamd raakte en niet meer kon praten. Ze kwamen te wonen aan de Cock van Opijnenstraat 8. Alhoewel Riet soms niet gemakkelijk was, had ze een hele zorgzame kant. Ze heeft haar man tot het einde toe thuis verzorgd. Op 14 oktober 2009 overleed hij. Ze kon goed voor zichzelf zorgen en had allerlei gezegdes en bijzondere uitspraken. Ze was "eenzaam maar niet alleen". "Je moet je hoofd niet laten hangen. Dankbaar zijn is belangrijk". Ze was een échte Opijnense en hield van haar dorp. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en toen het niet meer anders kon, moest ze haar dorp verlaten en verbleef in Vrijthof Tiel. Opijnen is altijd in haar hart en gedachten en gebleven. Haar naaste neven en nichten bleven haar bezoeken en zorgdragen. Op 19 maart hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in haar geliefde 'gebouwtje' het Hervormd Centrum Maranatha. We lazen Psalm 139 over God die ons doorgrondt en kent. Door Hem gekend, geliefd en aanvaard. We wensen de familie sterkte en Gods nabijheid toe. Hartelijke groet, Marjan ter Beek - Hop

## **Lied: Weet je dat de lente komt**

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit  
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid  
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit  
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt  
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.  
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan.  
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan  
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft  
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

- Elly en Rikkert



**Kopij**

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u voor 14 april inleveren bij Marije Bal-Dingemans.

Mw. M. Bal-Dingemans

Email: dingemansmarije [at] gmail.com