

Zondag 13 oktober gaat dhr. Van der Hoff bij ons voor.

Jeline zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding en Joke en Frans zorgen voor de kinderoppas en de kinderen bij de vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte bestemd voor Woord en Daad.

Zondag 20 oktober gaat ds. De Goei-Jansma uit Amersfoort bij ons voor.

Reinart zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding en Daniëlle zorgt voor de kinderoppas en de kinderen bij de vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 27 oktober gaat ds. Van der Hout uit Woudrichem bij ons voor.

Janneke zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding en Ineke zorgt voor de kinderoppas en de kinderen bij de vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er een extra collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Na deze dienst is er ook weer gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in contact.

Collecten en giften

Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

Bloemengroet

Op zondag 22 september mochten de bloemen met een groet en als dank voor de medewerking tijdens de startzondag naar de dirigent van gospelgroep Ichtus uit Vuren.

De week erna op 29 september mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar Riet van Empel uit de Cock van Opijnenstraat.



Giften

Via Willy mochten we in de maand september 2x een gift €10,- en 1x €10,- ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor!

Bijbelgesprekskring

Binnenkort gaan we weer van start met de maandelijkse Bijbelgesprekskring. U en jij bent daarbij van harte welkom! Misschien heb je al eens gedacht om mee te doen. Je hebt vragen over de Bijbel en vindt het fijn om hierin meer te leren. Dit nieuwe seizoen gebruiken we het boekje 'Over geloven, hopen en liefhebben gesproken' van Cock Kroon. Het boekje bestaat uit tien Bijbelstudies uit het Evangelie naar Lucas. Elk hoofdstuk gaat over een specifiek thema. Het boekje is een leidraad. Hier gaan we samen over nadenken en met elkaar over in gesprek. En zo doe je weer nieuwe inzichten op over wat de Here God doet in de levens van mensen. Doe je mee?

Wanneer: woensdag 23 oktober 2024 van 19:30 – 21:00 uur

Waar: in de consistorie van de Hervormde kerk in Tuil

Voor wie: iedereen die God beter wil leren kennen :)

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Terugblik startzondag 'Dat je groeien mag'

Op zondag 22 september ging het nieuwe kerkelijk jaar weer van start. We hebben deze zondag een feestelijke dienst mogen beleven met elkaar, waarin Marjan ter Beek bij ons voor ging. We mochten horen uit Johannes 15:1-12, over de wijnstok en de ranken. Er lagen in alle banken ook papieren gieters waarop we een naam konden invullen voor wie we wilden bidden. Die mochten we mee naar huis nemen zodat we deze als herinnering konden ophangen.

We mochten ook gospelgroep Ichtus uit Vuren in ons midden ontvangen. En wat was het een feest met elkaar.

Na afloop van de dienst hebben we met elkaar in het Hervormd Centrum Maranatha nog nagepraat onder het genot van koffie, thee en fris. Ook was er voor genoeg lekkers gezorgd. Als afsluiting hebben we met onze gemeente leden een lekkere lunch gehad. Zo hadden we een heerlijk broodje saté, kroket of gezond met nog fruit toe.

Als verrassing hadden we een ook nog een muzikale quiz. Zo werden er theoretische vragen over liederen gesteld. Maar moesten we ook luisteren naar muziekstukken en raden welk lied er werd gespeeld. Dat was af en toe best lastig, maar met elkaar kwamen we aardig ver.

Al met al een fijne en gezellig startzondag om op terug te kijken.

Gedicht: Familie

*Woon met Uw genade in onze gezinnen Heer
geef liefde en trouw telkens weer
laat ons Jezus volgen iedere keer
dat we de rijkdom zien van samenleven
waar we elkaar aandacht en liefde geven
onze handen met U verweven.
Leo Heuvelman – Christelijke gedichten.com*

Kopij

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roep kunt u voor 14 oktober inleveren bij Marije Bal-Dingemans.

Email: dingemansmarije [at] gmail.com