

Zondag 14 april gaat ds. Kant uit Nijkerk bij ons voor.
De kinderoppas wordt verzorgd door Joke en Frans.
Jelte Veenhoven zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 21 april gaat Esther Raatgever uit Geldermalsen bij ons voor.
De kinderoppas wordt verzorgd door Daniëlle.
Jeline zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.
Ook is er tijdens deze dienst een extra collecte bestemd voor Dorcas.

Zondag 28 april gaat ds. Adriaanse uit Schmallenberg bij ons voor.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anneke en Asieh.
Reinart zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.
Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in contact.

Collecten en giften

Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

Bloemengroet

Op zondag 24 maart mochten de bloemen met een groet en felicitatie namens ons allen naar de doopouders Jesper en Andrienne Lamberts.
De week erna op zondag 31 maart mochten de bloemen met een felicitatie namens ons allen naar Rostam, Asieh en Emanuel.



Giften

Via Marjan ter Beek mochten we een gift van €10,- ontvangen. Onze hartelijke dankt hiervoor.

Abonnement “Kerk Roept”

In de volgende “Kerk Roept” is een brief bijgevoegd waarin staat op welke manier u uw abonnement op de “Kerk Roept” kunt betalen.
Heeft u alsnog vragen dan kunt u contact opnemen met Corine Veninga van Empel (tel. 842680)

Terugblik

Afgelopen 24 maart vierden we dat Lori Lamberts de Heilige doop mocht ontvangen. We kijken terug op een fijne dienst met elkaar waarin de kinderen van dichtbij mochten komen kijken hoe dat nou precies ging. Na de dienst mochten we met elkaar na praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Pastoraat

Nadat ze al enige tijd in Opijnen wonen, hebben Corine de Weert en haar zoon Jacco van den Berg (Zandpad 10) zich onlangs aangesloten bij onze gemeente. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in onze geloofsgemeenschap.

Op 27 maart mochten Hennie en Jannet van Staveren (Pr. Willem Alexanderstraat 20) vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum jaar en wensen hen Gods zegen toe.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 31 maart jl. mw. W. van Horssen (Richtershof 13) is overleden in de leeftijd van 73 jaar. Op 8 april heeft het afscheid plaatsgevonden. Wij wensen haar man veel sterkte toe en Gods troostende nabijheid nu zij gemist wordt.

Dhr. A. van Dijk is inmiddels verhuisd van Markant naar Vrijthof Tiel. We wensen hem en zijn vrouw Jannie sterkte toe.

Verder leven we met allen mee die behandelingen ondergaan of met onderzoeken bezig zijn. Hen die ernstig ziek zijn of geliefden hebben die daarmee worden geconfronteerd. We bidden hen Gods kracht toe en zijn nabijheid.

Juist in deze afgelopen tijd richting Pasen mochten we opnieuw beseffen dat God niet in hoge hemel is gebleven op een verre afstand. Jezus zijn Zoon is juist heel dichtbij gekomen en heeft zelf geleden en weet daardoor wat wij kunnen doormaken. Hij laat ons niet alleen. Hij is erbij, zelfs tot over de grens van de dood. En gelukkig eindigt het daar niet. Jezus stond op uit de dood. Dat mochten we vieren met Pasen: Hij is opgestaan, Hij leeft! De dood heeft niet het laatste woord. Jezus heeft de dood overwonnen. De toekomst is opengebrouwen. Opstaan in een nieuw leven. Dat mag ons troosten en hoop geven voor nu en straks.

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Soep & Praatje

Maandag 13 mei is het weer tijd voor Soep & Praatje. Iedereen is van harte uitgenodigd. We beginnen om 11:30 uur en het duurt tot ongeveer 13:30 uur. De vorige keer hebben we weer van elkaars gezelschap kunnen genieten. Wees welkom om er deze keer ook bij te zijn.

Hartelijke groet, Team Soep & Praatje, Kerk Opijnen

Ineke Algera, tel: 0418-652290 of mail: wmjalgera@gmail.com

Nelda van Tuijl, tel: 06-11303444 of mail: mlvantuijl@hetnet.nl

Gedicht: Lente

*Zie het donker verdwijnt
de blauwe lucht, de zon die schijnt
de lente komt eraan
het Licht is nooit ver bij ons vandaan
alles zal opnieuw groeien
vanuit het niets weer bloeien
de schepping zal prachtig kleuren
vol bloemen met heerlijke geuren
de dieren zullen vrolijk springen
samen het hoogste lied zingen*
Leo Heuvelman- christelijkegedichten.com

Kopij

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt voor 15 april inleveren bij Marije Bal-Dingemans.

Mw. M. Bal-Dingemans

Email: dingemansmarije@gmail.com

Tel:0618066787