

Kopij nr 17- 2022

Kerkdiensten in Opijnen

Zondag 28 augustus gaat ds. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor. Reinart Bragt zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. Ook is er een extra collecte bestemd voor het werelddiaconaat. De oppas wordt verzorgd door Ineke Algera

Zondag 4 september is het startzondag. Marjan ter Beek zal in deze dienst voorgaan. Het thema van deze dienst is 'Aan tafel'. Jelte Veenhoven zorgt tijdens de dienst voor de muzikale begeleiding. Ook hebben we het koor Sjofar uit Amersfoort in ons midden deze zondag. De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. Ook is er een extra collecte voor het onderhoud van de kerk. De oppas wordt verzorgd door Lisanne en Folkert Algera. Aansluitend na deze dienst is er gelegenheid voor een lekker kopje koffie en thee met zelfgemaakte lekkernijen. Daarna willen we graag een fietspuzzeltocht houden. De fietspuzzeltocht duurt ongeveer uurtje en is dus geschikt voor jong en oud. Bij slecht weer hebben we binnenactiviteiten. Na de fietspuzzeltocht staan er lekkere broodjes en soep klaar, om deze startzondag gezamenlijk af te sluiten. De dienst begint om 10:00u. We hopen u allemaal te mogen ontmoeten.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in contact.

Aanmelden belijdeniskring

Komend seizoen willen we graag weer starten met een belijdeniskring. Als je openbare geloofsbelijdenis aflegt, maak je kenbaar dat je met God wilt leven in het midden van de gemeente.

Misschien heb je er wel eens over gedacht om belijdenis te doen. Je ouders hebben je destijds laten dopen en nu wil je daar zelf ook graag 'ja' op zeggen en daarmee de belofte van je ouders 'overnemen'. Als je nog niet gedoopt bent, is dit ook het moment om je te laten dopen. Misschien ben je al wat ouder en heb je die stap naar belijdenis doen van je geloof nog nooit gezet, maar je denkt er nu toch over. Ook dan ben je van harte welkom. Samen gaan we in gesprek en staan we stil bij de kernwaarden van het christelijk geloof en het christen-zijn. Het helpt je om je goed voor te bereiden op het doen van belijdenis. Sowieso is het een goede investering voor je geloof om een seizoen mee te doen en het levert je ook weer mooie contacten op. Ik heb al enkele aanmeldingen.

Maar zeker hiervoor geldt: 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. Ik heb er al zin in. Je kunt je bij mij aanmelden. Ook als je nog vragen hebt.

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop mail: marjanterbeekhop@gmail.com tel: 0344-769091

Startzondag dienst 4 september

Het nieuwe seizoen beginnen we met een Startzondag. Wat fijn dat dit weer kan! Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Sjofer uit Amersfoort. We zijn erg blij om ze in ons midden te verwelkomen en het geeft een extra feestelijke tint aan deze zondag. Het thema van de dienst is 'Aan tafel!' En u en jij bent hierbij van harte uitgenodigd.

In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen je lichaam, maar ook je ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Aan tafel mogen we Jezus als het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid.

Van harte welkom om deze dienst mee te maken en na de dienst samen aan tafel te gaan. Juist deze zondag is geschikt om eens te komen proeven. Wie nodig jij uit om te komen? Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Giften

Via Ineke Algera mochten we in de maand juli €5,- voor de bloemengroet ontvangen. Eveneens via Ineke Algera mochten we ook €10,- ontvangen voor de kerkvoogdij. Via Marjan ter Beek ontvingen we een gift van €20,- ten bate voor de kerk. Ook mochten we een aantal giften per bank ontvangen. €15,- voor de bloemengroet. En twee giften voor de kerkvoogdij van €50,- en €200,-. We willen u daarvoor allemaal hartelijk danken.

Bloemengroet

Op 24 juli mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar Peter Metz.

En op 31 juli mochten de bloemen met een groet en wens van beterschap van ons allen naar Ellie Kruyt.

Op 7 augustus gingen de bloemen met een groet en een blijk van medeleven naar familie De Liefde.

Op 14 augustus zijn de bloemen met een groet namens ons allen naar dhr. Doornduin gegaan.

Mocht u iemand weten wie we met een mooie bos bloemen een hart onder de riem kunnen steken, horen we dat graag.

Kopij

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 29 augustus inleveren bij Marije Bal-Dingemans. Email: dingemansmarije@gmail.com

Tenslotte

We hopen dat u een fijne vakantie periode heeft mogen hebben. We hopen dat we u weer mogen ontmoeten tijdens de diensten. Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

Mw. N. van Tuijl-van Gammeren

Tel: 0611303444

Email: mlvantuijl@hetnet.nl

kerkopijnen.nl